



STICHTING OPEN POORT

"NIET MIJN WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE" LUCAS 22:42"



Geliefde vrienden van Open Poort

Ik groet u mede namens mijn vrouw Rachel, personeel, alle kinderen van het kinderkuis en ook namens het bestuur. Wij hopen en bidden dat het u allen goed gaat. Wij willen onze dank betuigen voor uw hulp aan het kinderkuis in de afgelopen periode.

De kinderen hebben de toekomst. Hoe ze daar toe worden toegerust kunnen wij mee bepalen! Het kinderkuis is in zijn voortbestaan

volkomen afhankelijk van uw giften en donaties. Wij vragen u het kinderkuis "Olga Clarck



Gilliano en Rachel Eli-Maharadji

Kinderhuis" te blijven steunen in de directe noden van alle dag. Uw hulp daarbij is absoluut onmisbaar.

Kinderhuis viert feest

Beste vrienden van de Open Poort,

Het is ons een waar genoegen u te mogen meedelen dat het Olga Clarck Kinderhuis dit jaar door de genade van de Heer, haar 40 jarig jubileum mag vieren.

Op 1 september 2013 is het precies 40 jaar geleden dat het Olga Clarck Kinderhuis werd opgericht.

Dit heugelijk feit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan, maar samen met u vieren en er een onvergetelijk moment van maken. Wij hebben enkele activiteiten gepland zoals: een foto expositie, een reünie van de ex-pupillen van het kinderkuis en een open dag.

Als vrienden van stichting Open Poort, willen wij wederom een beroep op u doen ons hierin te ondersteunen.

U mag ons financieel ondersteunen, maar het mag



ook in materie. Uw bijdrage hoe groot of hoe klein dan ook zal de feeststemming zeker helpen verhogen.

Secretariaat:

Skrifimankotistraat 58
Van Pettenpolder
Nw. Nickerie Suriname
POB 4241
Tele/fax: (00597) 231810
email: gillianoeli@gmail.com

SRD rekening in Suriname:
DSB bank 80.13.446
tnv Stichting Kinderhuis
Open Poort Nickerie

Euro rekening in Suriname
DSB Bank 8101973
SWIFT-code SURBSRPA
tnv Stichting Kinderhuis
Open Poort Nickerie

Rekening nr. Nederland
ING 4902923
tnv. Stichting Kinderhuis
Open Poort Nederland

Contactpersoon in Nederland
Hr. Cecile de Graav
Telefoon: 036 5376340
email: cdegraav@chello.nl

Uw financiële bijdrage kunt u storten op de navolgende rekeningen

**Stichting „Open Poort”,
Olga Clarck kinderkuis
in Suriname**

Bankrelatie DSB:

**Rekeningnummer
80.13.446 (SRD)
81.01.973 (Euro)**

**Stichting “Kinderhuis
Open Poort Nederland
in Nederland**

Bankrelatie ING: rekeningnummer 4902923



Overig nieuws

Ik lees en word wijzer, ik lees en word rijker. Ik lees en ken mijn burens, ik lees en ga de wereld binnen enkele uren rond. Wij hadden de voorzitter van „Stichting Kinderhuis Open Poort Nederland” dhr. Cecile de Graaf voor enkele weken op bezoek en hij heeft het samenlezen onder de kinderen erg gestimuleerd.

Mw. Gerriet Bär en echtgenoot hr. Bär (KNO arts), mw. Michel Gobardhan en echtgenoot hr. Gobardhan (chirurg), hr. Dirk Jan Pot (kinderarts) en anderen hebben een bezoek aan ons tehuis en de kinderen gebracht. Ook werd er wekelijks enkele keren uit de leuke boeken die we hebben voorgelezen.



De kinderen werden getraceerd door mw. Michele Gobardhan, mw. Gerriet Bär zorgde voor schuiframen in de keuken en Dhr. Dirk Jan Pot gaf ons een financiële bijdrage. De kinderen van het kinderkhuis zijn u heel hartelijk dank voor uw materiële en financiële ondersteuning.

Het is reeds geruime tijd dat wij via Ds. K. Kross en Ds. Jacobson een goede band hebben met de Lutherse kerk van Nickerie, Paramaribo en het buiten



land. Vorig jaar kregen wij een jongeman uit Amerika, Florida op bezoek. Ben Smit wilde dolgraag vrijwilligerswerk doen in Suriname.

Ben Smith zit op de universiteit en is 20 jaar oud. Hij heeft meegelopen in de dagelijkse werkzaamheden in het tehuis.

Zijn taken waren o.a het smeren van brood 's morgen en 's avonds, brood bij de bakkerij halen, de kinderen naar school brengen en afhalen. Hij heeft ook twee boekenkasten gemaakt en flink geholpen met het bou-

De Lutherse kerk (Our Savior Lutheran Church) heeft op initiatief van Ben gezorgd voor schoolspullen, een brushcutter, gordijnen voor alle kamers, slaapjurken voor de meisjes en zijn ouders hebben de kinderen verwend met speelgoed en verrast met een maaltijd.

The Olga Clarck Children's Home thanks you for your loving gesture. We are grateful for the financial and material support that benefit our children. We thank you all and may God bless you.

Indrukken van de bouw van de schutting



Huug en Henny van den Burgt

Ons is gevraagd om een kleine bijdrage te geven over onze korte periode als medewerkers in Open Poort. We werden op 29 december opgehaald van Zanderij door br. Dennis Filemon en overnachten in Paramaribo in de Stadszending van de E.B.G. Ons gezin bestond uit 6 personen. Wij met 4 kinderen variërend van 10 – 17 jaar. 30 december kwamen we aan Nickerie. De eerste maaltijd die we kregen geserveerd was Pesiesoep met daarin onderpoten van de kip. Onbekend maakt onbemind en het lukte ons niet deze te nuttigen. Ook onze eerste jaarwisseling was uitermate stil want alle kinderen lagen om 20.00 u in bed en niemand was meer te zien en er was toen nog weinig bebouwing. Zr. Clarck had de leiding en onze eerste woonstek was een grote kamer waarin 2 stapelbedden en voor ons 2 eenpersoons bedden werden geplaatst. Een kastenwand werd gecreëerd als scheiding wand. De kinderen werden op scholen geplaatst. We vonden het niet zo eenvoudig om onze plaats te vinden in de taakverdeling omdat deze niet zo goed werd vastgelegd en we in een volkomen vreemde omgeving onze weg moesten vinden. We kregen vrij snel een verblijfsvergunning voor 2 jaar en na enkele maanden vertrok zr. Clarck naar Nederland en moesten de leiding over nemen. Dat ging niet zo gemakkelijk omdat grotere kinderen mede toegestaan werd om toe te zien op de kleinere kinderen. Wij hadden een andere visie en hebben daar verandering in gebracht wat niet zo eenvoudig verliep maar uiteindelijk wel gebeurde.

We konden vrij snel een huisje huren tegenover het kinderkuis. Enkele voorvallen die we willen delen. We deelden 3x per dag een maaltijd en iedereen kreeg voldoende. We sloten de keuken en tot onze verbazing zagen we 's avonds de keuken geopend en de grote kinderen heerlijk aan de maaltijd. Het bleek dat er wel 10 sleutels van de keuken bij de grote kinderen aanwezig waren die we toen maar hebben ingenomen. Er werd in het huis een jeugdkamp van de kerk uit Paramaribo georganiseerd, maar vele stapelbedden waren versleten vanwege doorroesten van de spiralen. Ik heb toen voor de meeste stapelbedden vlonders getimmerd die nu nog steeds worden gebruikt. Op 25 november 1986 kwam er een einde aan de samenwerking. Intussen was zr. Clarck weer teruggekeerd in het kinderkuis.

In de jaren daarna zijn we altijd even langs gegaan als we in Nickerie op bezoek waren.

Dank

Onze dank gaat uit naar degenen die in het afgelopen jaar en maanden ons trouw financieel hebben ondersteund. Uw bijdrage is voor ons steeds gebleken een dankbare aanvulling te zijn op ons budget. Ook degenen die pakketten/dozen voor ons hebben opgestuurd met kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, schoolspullen, levensmiddelen etc. danken we middels deze. Onze dank gaat ook uit naar onze donateurs in Suriname die ons financieel en materieel ondersteunen en het bestuur „Stichting Kinderhuis



Intussen hebben Gilliano en Rachel de leiding in het kinderkuis en zijn we altijd hartelijk welkom. We zijn zeer onder de indruk over de manier waarop zij leiding geven. Ook het offer dat zij zich getroosten om, als gezin, te midden van de kinderkuis kinderen te leven.

We hebben nu contact met enkele kinderen die toen pubers waren, zelfs met iemand die in Amerika woont. Namens mijn vrouw wil ik het bestuur en de directie van het zr. Clarck kinderkuis Open Poort van harte feliciteren met hun jubileum en we bidden dat de Here zijn hand zegenend boven dit werk zal houden en voorzien zal in alle behoeften.

Open Poort Nederland “ en verder hr. Cecile de Graav, onze vertegenwoordiger in Nederland. U kunt hem bereiken op telefoon: 0031621236178 en email: c.degraav@chello.nl.

Ook vergeten we u niet, die ons biddend ondersteund. God zegene u allen. Er staat een tekst in de Bijbel die zegt: Waarachtige godsdienst is omzien naar weduwen en wezen.



Veelkleurige Kansen

Wij hebben sedert vorig jaar door Ds. Gaaikema Joleen goede contacten met de organisatie 'Stichting Veel Kleurige Kansen'. Deze stichting is opgericht op 8 oktober 2009 en heeft ten eerste als doel kansloze kinderen en volwassenen een kans geven zich te ontplooiën en hun talenten te ontwikkelen. Zo hebben wij enkele vrijwilligers voor enkele dagen en voor anderhalve week in ons tehuis gehad. Op hun website kun je meer over ze lezen: www.veelkleurigeKansen.nl

Hier hun verhaal.

De afgelopen 2 dagen waren we in Nickerie om de medewerkers van het Olga Clarck Kinderhuis EHBO lessen te geven.

We waren aangenaam getroffen door dit huis, waar een echtpaar en vijf helpers met heel weinig middelen liefdevolle zorg verleend aan ruim 40 kinderen met een moeilijk verleden. De directeur was zelf de allereerste pupil van het huis, 40 jaar geleden, toen hij als éénjarige daar kwam wonen. Kijk vooral op hun site! Er was een strak schema, met veel discipline, maar met voldoende ruimte voor gezelligheid en spelen. De grote kinderen hebben een taak bij het begeleiden van de kleintjes. En het was er zó schoon! We gaven de kinderen een hygiëneles, die volstrekt overbodig was, want ze wisten alles al, van handen wassen en diarreepreventie tot de vierkleurenmaaltijd (leuke variatie op de schijf van vijf) toe. Aan 6 van de 7 medewerkers gaven we EHBO les en daarna een certificaat.

Twee ochtenden voorzagen wij iedereen van brood, leuk om te doen. Het huis krijgt geen subsidie, ze leven uitsluitend van giften, zowel financieel als in natura.

Marianne en Joleen



Ontstaan van ons gebouw (kinderhuis' Olga Clarck') verteld door Broeder Hongerbron die ons op 19 februari 2012 een bezoek bracht.

Geliefden in de Here,

De Naam des Heren zij geloofd en geprezen tot in eeuwigheid.

Het was in 1973 dat zij (zr. Olga Clarck) mijn dienst voor het eerst bezocht te Kralingen (Rotterdam). Ze zag de wonderen des Heren tijdens de dienst. Daarna wilde ze een gesprek en wij bepaalden een dag. Ze kwam op het spreekuur en vertelde wat haar bedoeling was: Br. Hongerbron zei ze, ik heb naast de markt een kinderopvang zou u mij willen helpen met de huur en dan nog iets: Ik zag op de t.v. hoe kinderen vooral meisjes in India worden verminkt om te bedelen. Als ik daar was zou ik proberen te helpen. Ik doe het hier al op kleine schaal maar ik heb een verlangen en mijn wens is om veel meer kinderen op te vangen maar beschik niet over middelen. Zou u de Here willen vragen of dit Zijn wil is?

Enkele dagen later zag ik in de geest een prachtig gebouw met

vele kamers. Ik vertelde haar dat de Here haar wens in vervulling zal doen gaan. 'Waar het geld vandaan moet komen is onze zorg niet maar Hij zal voorzien'. Je krijgt het mooiste gebouw (kinderhuis) van heel het Caribisch gebied. We kenden beiden Andre Kamperveen (nu wijlen-decembermoord). Ik adviseerde haar het met hem te bespreken met dit prachtige resultaat! Haar broer die aannemer was, heeft bij de constructie zijn bijdrage geleverd. Of hij nog leeft weet ik niet. Tijdens mijn campagnes in WIE NA WIE aan de Laat en Dadelstraat hebben wij kennis gemaakt in 1976 tijdens zijn bezoek om alles te controleren of alles volgens plan was verlopen.

De Centrumkerk

Wij krijgen regelmatig financiële steun van de Hervormde Gemeente in Suriname, ook wel "De Centrumkerk" genoemd. Dit jaar mochten zij hun 300 jarig bestaan vieren. Wij willen het bestuur en de gemeente van harte feliciteren en dank zeggen voor hun steun aan ons kinderkuis.

Voor meer info verwijst ik u naar onze website.

www.olgaclarckkinderhuis.webs.com

Broeder Hongerbron en br. Gillio



19/02/2012